



Het kleuterschooltje in Athoor: weer een stap verder.

Het is 10 juni en het kleuterschooltje gaat weer van start na de zomervakantie (april en mei zijn hier de hete maanden). Eigenlijk zou dat al een week eerder gebeuren, maar de deelstaat Tamil Nadu heeft besloten dat de vakantie een week langer duurt vanwege de hitte. Ik ben begin juni begonnen met het beschilderen van een muur in de tuin achter het schooltje, die wat opgeleukt moet worden.

Na een week rustig schilderen stromen de kinderen op de 10^e dus binnen. Ze bekijken met interesse wat die rare witte jongen (of is het een meisje?) met dat lange haar nou aan het uitspoken is. Waar ook interesse voor is is de prachtige nieuwe speeltuin achterin de tuin. Een glijbaan, een draaimolen en twee schommels. Die is in de vakantie aangelegd en een groots succes bij de kleuters.

Het dagelijkse stramien ziet er als volgt uit: om 10 uur begint de les. Dan wordt er om 11 uur een uurtje gespeeld,

in de speeltuin, met duplo, met puzzeltjes, tekenen, autootjes. Om 12 uur eten, om 1 uur naar bed, om 2 uur een tussendoortje en nog een dik uur les. En dan naar huis.

Ik bekijk verslagen van oude vrijwilligers en lees hoe het schooltje er eerder uit zag. Toby schreef anderhalf jaar geleden: "Het klasje mag tussendoor naar buiten voor de Urine Pause maar dat is het ook wel qua beweging en spel. Wat vooral opvalt is dat de kinderen weinig ruimte hebben om hun eigen fantasie te benutten. (...) Bij het puzzelen blijkt bijvoorbeeld dat ze nauwelijks ruimtelijk inzicht ontwikkelen, het varken desnoods op z'n kop de puzzel in meppen. (...) Toch elke dag weer een nieuwe verbazing: kinderen die mogen kleuren en alleen maar bezig zijn om zoveel mogelijk potloodjes te verzamelen, en vooral niet kleuren." En een paar maanden later schrijven Warren en Sarah: "Ons grootste aandachtspunt is de papegaai-stijl van lesgeven (waarbij de juf iets schreeuwt en de kinderen het na moeten schreeuwen)." Een wereld te winnen dus.

Ik ben niet actief bezig met de lessen, maar vooral aan het schilderen. Maar tijdens het werk hoor en zie ik wat er binnen en soms buiten gebeurt. Als ik nu kijk wordt er meer dan een uur per dag ingeruimd voor spelen en tekenen; Er worden prachtige tekeningen gefabriceerd (die helaas nog niet aan de muur eindigen, dat is de volgende stap), en puzzelen gaat niet meer met geweld maar met geduld. De



lessen zijn voor een aardig deel nog wel in papegaaï-stijl, maar ook gedeeltelijk wat speelser; er worden beesten nagedaan, er wordt gezongen (echt gezongen, niet geschreeuwd), er worden dingen uitgebeeld bij de liedjes. En er is nu dus een speeltuin, dat helpt enorm!

De eerste dag zijn er 33 kinderen, maar in de loop van de eerste week loopt dat op naar 48. Uiteindelijk worden het er zelfs 55, bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar! Toen waren er nog 30 kinderen. Blijkbaar is het schooltje een goede naam aan het opbouwen en slaat de nieuwe lesmethode aan.

En ik kan merken dat de kids wat leren! Een meisje vraagt tijdens de speelpauze, wijzend naar een kale muur: "no paint?". En als ik wijs naar een verfpot en vraag "which color" dan krijg ik meestal het goede antwoord te horen.

Dat wil niet zeggen dat er geen ruimte voor verbetering meer is. Bijna tweederde van de lessen is nog stilzitten en napraten. Op sommige dagen wordt er helemaal niet buiten gespeeld. De computer met een hoop leuke spelletjes en liedjes wordt nog amper door de docenten gebruikt. Het blijft een eilandje van spelend leren in de zee van rijtjes stampen die India is. Maar toch is te zien dat het werk van tientallen vrijwilligers de afgelopen jaren zeker niet zonder resultaat is.

Maar de toekomst van het schooltje hangt af van hoeveel sponsorgeld er binnen komt. De ouders leveren een kleine eigen bijdrage, maar die mag niet te veel omhoog gaan, omdat het schooltje bedoeld is voor kinderen met arme ouders. En de hoeveelheid geld die voor het kleuterschooltje binnenkomt in Nederland is erg omlaag gegaan de laatste tijd. Dus help BenG om dit eilandje droog te houden!

Joris Hanse,
Vrijwilliger voor BenG projecten

28 juni 2013

